

Activiteitenverslag De Genadebron 2015



De Genadebron is een interkerkelijke en missionaire organisatie. Wij willen op een liefdevolle manier mensen helpen die op zoek zijn naar Jezus en/of richting willen geven aan hun leven. Onze visie is dat iedereen Jezus mag leren kennen en mag leven uit zijn liefde en genade. Dit vertalen wij in liefdadigheid in de breedste zin van het woord onafhankelijk van religie of kerk. Wij willen werken aan eenheid, verbinden en naar buitengericht zijn.

De volgende activiteiten hebben wij in 2015 mogen oppakken en uitvoeren in de lijn met de doelstellingen van de stichting.

1. Hulp bieden aan de minderbedeelden

De Genadebank:

De werkzaamheden die volgen vanuit de voedselbank zijn voortgezet in 2015 alleen dan in een groter pand. We zijn letterlijk uit ons jasje gegroeid. Het is een zegen dat we zoveel mensen kunnen en mogen helpen. Maar dit geeft ook aan hoeveel mensen hulp nodig hebben en dat raakt ons diep. De locatie is vanaf mei 2015 gevestigd op de Lorentzweg 10. In het najaar is aandacht besteed aan de inrichting van de nieuwe locatie aan de Lorentzweg 10.

Wij zijn zeer dankbaar dat dit pand voor 2 jaar gehuurd kon worden en dat een donateur deze volledige huur aan ons geeft.

De voedselbank is opgezet omdat wij een vangnet willen creëren voor mensen in Bunschoten-Spakenburg die minder bedeeld zijn. Wij doen dit op een laagdrempelige manier. Mensen kunnen zich bij ons melden via de site www.degenadebron.nl. Daarnaast hebben wij een netwerk opgebouwd waarin mensen naar ons toe geleid worden als deze niet bij de reguliere instanties terecht kunnen.

Het netwerk heeft gezorgd voor een mooie vrijwilligersgroep die ons helpen om dit alles mogelijk te maken. Daarnaast hebben we een deelproject opgezet met de naam "Vrienden van De Genadebank". Dit is een groep ondernemers die zorgen voor vast toevoer van voedsel en goederen. Bedrijven en particulieren hebben ook de mogelijkheid om ons financieel te steunen. Op deze manier zorgen wij altijd voor voldoende voorraad voor de hulpbehoevenden.

Visbakken voor daklozen:

Een bestaand initiatief was op zoek naar vrijwilligers om het visbakken voor daklozen in Amsterdam te continueren. Dit is De Genadebron in werking. Bestaande initiatieven ondersteunen. Het doel is vooral dienend en mensen voorzien van een maaltijd. Hierin proberen we ook een pastoraal gesprek aan te gaan met deze mensen. In 2015 zijn 6x een groep vrijwilligers afgereisd naar Amsterdam om de daklozen te voorzien van een maaltijd. Ook zijn we begonnen met visbakken in ons eigen dorp bij de Genadebank. Dit wordt enorm gewaardeerd door de mensen die dit nodig hebben.

Organiseren van vakanties voor minderbedeelden:

Hierin proberen we hulpbehoevende gezinnen te voorzien van een korte vakantie waar ze al jaren aan toe zijn. Even in ontspannen sfeer genieten en niet stil staan bij problemen van thuis.

Opwekkingsweekend 2015:

Dit weekend staat in het teken van het aanbidden van God samen met andere christenen. In dit weekend kun je samenkomsten en de vele workshops bezoeken. Hierin hebben we circa 15 hulpbehoevende gezinnen voorzien om dit weekend bij te wonen. Daarnaast hebben we een kleine organisatie opgezet om mensen te enthousiasmeren om dit weekend bij te wonen en gezamenlijk activiteiten te ondernemen, zoals een BBQ die door 450 Spakenburgers werd bezocht. Een bijzondere eenheid om zo met christenen uit vele kerken het feest van de Heilige Geest te vieren.

Opvang vluchtelingen in Bunschoten Spakenburg:

In het najaar van 2015 hebben we in samenwerking met de gemeente Bunschoten en de Boei vluchtelingen mogen opvangen en verzorgen. Wat een gezegende tijd om deze mensen te helpen op allerlei gebied. Wat waren de vluchtelingen ook dankbaar voor alles wat ze mochten ontvangen. Heb je naaste lief als jezelf werd in de praktijk gebracht. Het was ook een leerzame tijd voor ons. De Genadebank was een verzamelpunt voor allerlei spullen die nodig waren voor de vluchtelingen. De Genadebank werd een ontmoetingsplek voor iedereen om spullen te brengen en gedachten te delen. Heel praktisch werd er op maandag een "was app" geïntroduceerd zodat de kleding van de vluchtelingen gewassen werd. Door de samenwerking met de gemeente en de Boei werd er veel bereikt. Daarnaast hadden zich veel vrijwilligers aangemeld om de handen uit

de mouwen te steken. Dit was bijzonder en ontroerend. Samen bidden met christenen die op de vlucht zijn en een veilig onderkomen zoeken, met ze eten en gewoon luisteren was zeer opbouwend. We mochten met een mooie groep mensen het licht van Jezus laten zien, ook aan de niet-christenen.

Organisatie 2^e kerstdag voor minderbedeelden, mensen die eenzaam zijn en mensen die zich geroepen voelen om deel te nemen:

Samen met stichting Bedehuis hebben we van deze 2^e kerstdag een bijzondere dag mogen maken voor de mensen die zich opgegeven hadden om deze dag met ons te besteden. De mensen werden voorzien van eten en drinken in buffetvorm. Daarnaast werd er gezongen en was er een spreker aanwezig voor een mooie overdenking die past bij de tijd van het jaar en de situatie. De gezelligheid en liefde stonden centraal deze dag. Er zijn meerdere mensen die avond geraakt door het evangelie en de liefde die ze daar voelde. Mensen die het niet breed hebben en normaal geen kerstdiner hebben, werden de hele avond in de 'watten' gelegd.

Diversen activiteiten:

Tot slot hebben er onder andere nog de volgende activiteiten plaatsgevonden:

- Kerstpakketten uitdelen aan hulpbehoevende in samenwerking met een plaatselijk initiatief.
- Acties voor een fornuis, tuin, lift en het ondersteunen van diverse hulpbehoevenden.

2. Mensen bij Jezus brengen (evangeliseren)

Groei in Genadeavonden:

Vanaf september 2014 organiseert de Genadebron vrij toegankelijke interkerkelijke Groei in genade-avonden. In september 2015 zijn we gestart met seizoen 2. Deze avonden lopen door tot april 2016 en hebben als doel mensen handvatten te geven in heel praktische dagelijkse geloofsthema's. Praktisch christen zijn, hoe doen we dat? En hoe vullen we dat in vanuit de genadeboodschap van onze Heer Jezus Christus? Daarnaast is onze wens dat er steeds meer discipelen komen in Bunschoten – Spakenburg die anderen kunnen vertellen over de boodschap van Jezus Christus. Het waren weer mooie avonden die door circa 200 tot 250 mensen bezocht werden. Daarnaast worden de Groei in Genadeavonden ook op Youtube geplaatst en zien we dat er al meer dan 10.000 mensen de Groei in Genadeavonden hebben bekeken. Wat een wonder!

Genademaatje:

Bij De Genadebank worden mensen voorzien in de primaire levensbehoeften. Daarnaast willen wij ook pastorale hulp bieden in de vorm van het Genademaatje. Een team van ongeveer 4 mensen met verschillende talenten en gaven worden om een hulpbehoevende gezet. Het doel hiervan is om de betreffende persoon ook in het sociale leven een helpende hand te bieden, en op deze manier weer zichtbaar te worden in de maatschappij. De eenzaamheid van deze mensen is groot. Deze mensen willen graag hun verhaal kwijt en gehoord worden. Het doel hierin is ook de mensen de liefde van Jezus te laten zien. Op deze manier hopen wij mensen te helpen in hun nood. Ook willen we laten zien hoe God je kan helpen in tijden van storm en de vele negatieve aspecten die voorkomen in het leven. In 2015 hebben we weer meerdere mensen via dit project mogen begeleiden en helpen.

Communicatieplatform d.m.v. Whats-App groepen:

De basis van De Genadebron is gelegd d.m.v. een Whats-App groep. Het doel van de Whats-App groep is het delen van de geloofsboodschap, het bemoedigen en bidden met en voor elkaar. Uiteindelijk is dit uitgegroeid in 2014 tot 10 Whats-App groepen waarin 50 mensen per groep met elkaar communiceren. Wat in de groepen gebeurd is het daadwerkelijk omzien naar elkaar. Liefde en zorgen met elkaar delen en daarnaast praktische hulp bieden waar nodig. Er zijn al heel wat mooie dingen gebeurd omdat er een verzoek door iemand werd ingediend om een ander te helpen.

Daarnaast wordt dit platform gebruikt om nieuwe informatie over de ontwikkelingen van De Genadebron te delen en mensen uitnodigen voor evenementen en andere bezigheden.

Diverse activiteiten

Tot slot hebben er onder andere nog de volgende activiteiten plaatsgevonden:

- sponsoring van goede doelen die vanuit de whatsapp groepen worden geïnitieerd;
- bezoeken van concerten en bijzondere kerstdiensten;
- bezoeken van diverse christelijke mannen en vrouwendagen.

3. Organisatie aspecten

Bestuur:

In 2014 hebben we een vast aantal bestuursleden gekregen. Deze groep bestaat uit mensen met een passie voor God en voor hun naasten. Het fundament is gelegd door onze Vader waar wij erg dankbaar voor zijn.

Fondsenwerving:

Het daadwerkelijk werven moet nog verder geprofessionaliseerd worden. We zijn in 2014 begonnen met een klein start zoals "Vrienden van de Genadebank". Dit hebben we in 2015 verder uitgewerkt en hierin zijn nog stappen te zetten.

Kerken, gemeente en hulpinstanties:

Het afgelopen jaar hebben wij diverse gesprekken gevoerd met de verschillende kerken in Bunschoten-Spakenburg. Vanaf 2014 is De Genadebron gast lid bij de IKOB (Interkerkelijk Overleg Bunschoten-Spakenburg).

- De gemeente Bunschoten draagt de Genadebron een warm hart toe en hierdoor is er draagvlak gecreëerd. We blijven in gesprek om ontwikkelingen te bespreken en de samenwerking te blijven zoeken.
- In 2014 hebben we contact gezocht met hulpinstanties om een samenwerking aan te gaan. Deze samenwerking wordt stap voor stap uitgebreid. In 2016 zullen we hier verder stappen in zetten.

4. Toekomst

Onze visie zullen wij in 2016 verder uitdragen en kracht bijzetten. Deze visie is tijdloos en tot in oneindigheid. Waarom? Omdat God er was, is en altijd zal blijven. Wij willen de naam van God groot maken en de boodschap zoals beschreven staat in de bijbel uitdragen. Wij laten ons volledig leiden door Zijn Geest en leggen constant in gebed of Hij ons wil leiden op het pad waarvoor God het bedoelt heeft.

De aandachtsvelden zoals genoemd in punt 1 t/m 3 zullen verder uitgewerkt en gecontinueerd worden.

Tot slot willen we allereerst God bedanken voor alles wat we door Zijn Genade mogen ontvangen en weer mogen uitdelen. Daarnaast danken wij de vele vrijwilligers, de organisaties waarmee we samenwerken en de sponsors die ons gegeven zijn.

Spakenburg, juni 2016

Het team van De Genadebron